



Nieuwsbrief

Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn



nr. 5, 16 april 2020

PASTORALE BRIEF NR. 5

Beste gemeenteleden,

Pasen 2020 was ongetwijfeld een paasfeest om nooit meer te vergeten ... Wat was het dit jaar immers allemaal anders dan we gewend zijn! Wat was het kaal, leeg en stil in de kerken! Zelfs met Pasen was er in ons land en in buurlanden geen openbare kerkdienst. We konden en *mochten* zelfs niet naar de kerk. Dát is toch ongekend in vreedstijd. Pasen is liturgisch gezien het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Normaal gesproken wordt dit hoofdeest groots gevierd. In voorgaande jaren werd op het paasfeest alles wat de kerk aan geuren, kleuren en rituelen ter beschikking heeft 'uit de kast' gehaald. Nu moesten we tevreden zijn met uitzendingen van aangepaste kerkdiensten, via internet of televisie, vanuit lege kerkgebouwen. Zelfs de Sint- Pietersbasiliek en het St- Pietersplein in het Vaticaan waren leeg. Niet alleen kerkelijke maar ook profane paastradities, zoals de paasvuren in mijn woonomgeving, ontbraken. Bij al die leegte kreeg ik alleen nog maar meer waardering voor het 'gewone' Pasen van de afgelopen decennia. Ik denk er met weemoed aan terug.



En tóch: De natuur herleeft! Het voorjaar is als het ware een explosie van nieuw leven. Het begon al met kleurrijke krokussen in februari. Opeens schoten er op allerlei plekken paarse en lila, gele en witte krokussen bij bosjes uit de grond. En daarna kwam het heldere, frisse groen van gras en planten, gepaard gaande met veelkleurige bloesem aan de bomen. En zo tegen Pasen zagen we het vrolijke geel van narcissen. Niet toevallig worden narcissen ook wel 'paaslielies' genoemd. De plantenwereld herleeft momenteel volop in geuren en kleuren. In de lente herleeft niet alleen de flora, maar ook de fauna. Uitbundig fluitende vogels, met name zingende merels, laten het ons al een tijdje horen.

Zo is het ook in het jaar 2020 toch 'gewoon' weer Pasen geworden. Het kerkelijk jaar gaat, ondanks de coronacrisis 'ongehinderd' door. Pandemie of geen pandemie, crisis of geen crisis: Op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen; zo ook na de zogenaamde 'supermaan' van vorige week. De opstanding van Jezus Christus is een centraal heilsfeit, dat we ook dit jaar weer mogen gedenken en vieren, zij het in de privésfeer. In de persoon van Jezus Christus is God met ons. In Christus heeft God zonde en dood overwonnen, en eeuwig Heil bewerkstelligd. Dat is een Blijde Boodschap, juist óók in tijden van pandemie en crisis. De God van Jezus Christus staat altijd aan de zijde van de slachtoffers. Hij ontfermt zich juist ook over hen.

Wij allen mogen er volledig op vertrouwen, dat de Heer met ons is, én dat hij zich liefdevol over ieder van ons ontfermt. Hij biedt ieder van ons perspectief, óver het lijden en de dood heen! In de kracht van Zijn Geest helpt Hij ons dóór de crisis heen.

Van God is de toekomst, kome wat komt!

Mede namens mijn collega's Ds. A. Boonstra (06-17585987) en Ds. H. Wouda (06-197048) groet ik u allen heel hartelijk, en wens ik u een gezegende paastijd toe,
Ds. Peter van Ool (06-13639611)

ZONDAGMORGENDIENST OP TELEVISIE

De speciale meditatie op de zondagmorgen worden de komende tijd voortgezet. Tot nu toe was ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland de voorganger. De komende weken worden er ook andere voorgangers ingezet. Dus blijf kijken: zondagmorgen 9.20 uur op NPO 2.

KOFFIEDRINKEN ZONDAG 19 APRIL

Steeds vaker weten mensen uit onze gemeenten elkaar te vinden bij het koffiedrinken via Zoom. Helaas zijn er ook mensen die zich laten afschrikken door privacy-problemen met Zoom. Sinds enkele aanpassingen zijn die problemen niet groter dan wanneer je iets op het Internet opzoekt of mobiel belt.



Hierbij de link voor het koffiedrinken van aanstaande zondag 19 april om 11 uur:

Join <https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraTJCWkxtR0VfbEd2VUVOUT09> Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraTJCWkxtR0VfbEd2VUVOUT09>

Meeting ID: 839 3143 8716

Password: Koffie

Wie het lastig vindt om Zoom te starten kan dit Youtube-filmpje gebruiken om wegwijs te worden: <https://www.youtube.com/watch?v=jqrwlgZA6mk> , de eerste 4 minuten geven de belangrijkste informatie. Echt ingewikkeld is het niet!

PAASDIENST NOG STEEDS OP DE WEBSITES TE VINDEN

Het was voor veel mensen een bijzondere Pasen: niet naar de kerk, niet teveel naar buiten, geen bezoek. Ook bijzonder was de Paasdienst die door Hester Wouda en Annemiek Boonstra en vrijwilligers van Dorps- en Gastkerk werd gemaakt. Opnamen vanuit huiskamers, orgelspel uit de Dorpskerk, schriftlezingen en liederen van Nederland Zingt. En een mooi lied, gezongen door Rina Spriensma. Klaas Kleine heeft de fragmenten gemonteerd. Op de website www.dorpskerkzuidhorn.nl en www.gastkerkpkn.nl is de dienst nog tot begin volgende week te volgen. Een aanrader!





Ik zoek hulp

Vul onderstaand formulier in en een lokale organisatie of kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je **zo goed mogelijk** te helpen.

NIET ALLEEN

Landelijk zijn de kerken een tijdje geleden gestart met de actie Niet Alleen. Veel gemeenten hebben zich hierbij aangesloten, maar ook andere organisaties.

Op de website <https://nietalleen.nl> kun je je aanmelden als je met iemand (uit de buurt) een gesprek wilt. Veel mensen hebben behoefte aan een vaak willekeurige persoon om mee te praten. De privacy is gewaarborgd bij zo'n aanvraag en bij het gesprek.

PASTORAAL

Ds. Gerke Renting, emeritus-predikant van de Gastkerk, woonachtig aan de Reidkampen 5, 9801 JM Zuidhorn, is zeer ernstig ziek. Tijdens het paasweekeinde is hij opgenomen in het Martini Ziekenhuis. Momenteel lopen er diverse onderzoeken. (Er is overigens geen sprake van corona.) *Peter van Ool*

COLLECTEDOEL

De komende week is er slechts één collectedoel:

KWETSBARE VLUCHTELINGEN OP LESBOS



Geachte gemeenteleden van de Dorpskerk en Gastkerk Zuidhorn, Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Honderdduizenden mensen zijn ziek en meer dan tienduizend gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevende wordt het steeds moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar. Zoals voor de vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de vluchtelingenkampen overvol. De hygiënische omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen kunnen niet de noodzakelijke afstand bewaren, er is te weinig schoon water en medische voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk.

Lokale partners van Kerk in Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen vanwege de coronacrisis, maar proberen net aangekomen vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie en voedsel te bieden. Kinderen kunnen - zodra de scholen weer open zijn - lessen volgen.

Kerk in Actie gelooft in delen. We voelen ons verbonden met mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu mogen we de vluchtelingen die klem zitten in Griekenland niet vergeten. Als Diaconie PKN van de Dorpskerk en Gastkerk Zuidhorn willen we dit graag ondersteunen met een speciale actie.

Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw gift over op NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn onder vermelding **Vluchtelingen Lesbos**.

Heel hartelijk dank!

Met hartelijke groeten, namens de Diaconie PKN Zuidhorn,
Gerdie Klaassen, voorzitter

P.S. Geloof in delen en geef. Juist nu!

**kerk
in actie**

ZOEK- EN KLEURPLAAT voor kinderen en wie maar wil

Hoeveel schaapjes, hekjes, bloemen en vlinders zie je? Vast een heleboel. Kun je ook het ene kuiken vinden? Print deze bladzij en maak er een kleurig voorjaarsfeestje van!

Waarschuwing: val niet in slaap bij het tellen van de schaapjes! 😊

